

Støt anerkendelsen af Palæstina - stat nr. 194 i FN

Siden 1967 er de palæstinensiske områder på den besatte Vestbred - inklusiv den besatte palæstinensiske by Østjerusalem - blevet stadig mindre og mere opsplittede som følge af de massive israelske bosættelser. Resultatet efter 20 års "fredsforhandlinger" med Israel er en tredobling i antallet af bosættere, der for længst har rundet den halve million med den klare følge, at 50 % af Vestbredden er under israelsk kontrol. Resten af Vestbredden er fragmenteret fra hinanden; socialt, politisk og økonomisk efter mere end 40 års besættelse og kolonisering.

Israels insisteren på at udvide allerede eksisterende og bygge nye bosættelser på bekostning af palæstinenserne tilbageværende land og ressourcer og med de store magters og især USA's manglende evne og lyst til at presse Israel til fornuft har fået palæstinenserne til at bede verdenssamfundet om hjælp. Af mangel på et reelt og holdbart alternativt.

For palæstinenserne er alternativet at vente. Indtil de sidste rester af Vestbredden er koloniseret og under israelsk kontrol.

I forbindelse med FN's Generalforsamling i denne måned vil palæstinenserne anmode verdenssamfundet om, at anerkende et Palæstina på grænserne fra 1967, samt at Palæstina optages som et fulgyldigt medlem i FN.

Støt op om palæstinenserne legitime og historiske krav ved at opfordre den danske regering og EU generelt om at støtte palæstinenserne råb og ønske om frihed og selvstændighed. Et Palæstina fri for den israelske besættelse og kolonisering. Palæstinenserne fortjener frihed og retfærdighed i lighed med resten af den Mellemøsten som er i oprør for frihed og demokrati.

Opfordringen støttes af følgende:

For yderligere information klik ind på www.danpal.dk eller send en mail til danpal@danpal.dk

