



Information



Kør med Rutebil anno 1937

Kør med en flot, rød rutebil anno 1937. Rutebilen stopper ved Føtex på Rådhus Allé, ved Møllehuset og på Bangsbo Fort.

Besættelses-madpakke – på den lækre måde

Forudbestil en lækker madpakke ved Møllehuset tlf. 98 43 44 00. Afhent den når rutebilen holder ved Møllehuset. På Møllehuset har det dygtige personale arbejdet for, at din smagssans kommer i den rette "krigs" stemning på Historiens Dag. Der vil desuden være mulighed for at købe drikkevarer på Bangsbo Fort ved Staldbygningen.

Tegnekonkurrence

I tiden op til Historiens Dag har en del skoleelever lagt et stort arbejde i at tegne og skitsere krig. Dette udmunder i en tegnekonkurrence, hvor der er mulighed for at vinde en præmie for hele klassen. Fredag d. 30. maj er der fernisering på tegningerne i ildlederbunkeren på Bangsbo Fort kl. 10.00. Vinderen af konkurrencen kåres 1. juni på Bangsbo Fort kl. 10.00.



HISTORIENS DAG

Søndag den 1. juni 2008

Krigens Børn

Børneteater, bliv sabotør, musik, fortællinger, jeeps og meget mere. Bangsbo Fort kl. 10-17



Oplev Historiens Dag
Frederikshavn, Aalborg, Herning, Århus, Ribe, Odense, Slagelse,
Frederiksværk, København, Vordingborg og på Bornholm

www.historiensdag.dk

Historiens Dag i Frederikshavn er arrangeret af Bangsbo Museum og Arkiv, Frederikshavn Bibliotek, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen

Program for Historiens Dag

10.00

- Åbningstale af Jens Hedegaard Kristensen, formand for Bangsboudvalget. Udsigtsplatformen.
- Kåring af vinder af tegnekonkurrencen. Udsigtsplatformen.

10.30

- Hardy Jespersen, formand for Slægts- og Lokalhistorisk Forening, fortæller om sine barndomsoplevelser under besættelsen. Staldbygningen.

11.00

- Børneteater i Ammunitionsbunker 17.
- Rundvisning på Fortet. Start ved Museums-kiosken.

12.00

- Muhamed Fajkovic, der bor i Frederikshavn, fortæller om krig i Bosnien. Staldbygningen.

13.00

- Rundvisning på Fortet, af Bunkermuseets personale. Start ved Museumskiosken.
- Arne Gammelgaard, historiker, fortæller om de tyske flygtninge der levede i Danmark i 1945-49. Staldbygningen.
- Aflevering af foto + beretninger, skrevet af folk der selv husker besættelsen, afleveres til museumsinspektøren fra Bangsbo Museum. Staldbygningen.

14.00

- Børneteater i Ammunitionsbunker 17.

15.00

- Jazzorkester spiller jazz fra 1940'erne. Staldbygningen.
- Rundvisning på Fortet. Start ved Museums-kiosken.

16.30

- Tale ved Bjarne Kvist, Formand for Kultur – og Fritidsudvalget ved Frederikshavn Kommune. Udsigtsplatformen.

Andre oplevelser

- Tag turen fra Føtex til Fortet i rutebilen anno 1937. Stop ved Møllehuset og hent din forudbestilte madpakke. Eller stil bilen i Bangsbo området og tag rutebilen anno 1937 fra Møllehuset til Fortet.
- Bliv sabotør: Find ud af hvor de allierede har nedkastning. Men PAS PÅ! Tyske soldater patruljerer i området og de kan finde på at snuppe de koder du har fundet!
- Arbejdende værksted: Se og prøv at lave ting af blik, pistoler, lækkerier og meget mere. Propagandafilm vises i mandskabsbunker. Tøj fra besættelsestiden vises frem. Tur fra Bangsbo Fort til Bangsbo Museum. Tyske soldater patruljerer i området og amerikanske militærkøretøjer kører i området – du kan komme med!

Aktiviteter uden for området

- Byvandring ved Erik S. Christensen i Frederikshavn midtby. Start fra Skandiatorv kl. 16.30, tilmelding tlf. 98 42 32 66.
- Udstilling på biblioteket. »Børnestemmer fra Irak« af Lone Bendixen. Grafik af Palle Nielsen om børn og krig. Bangsbo Museum & Arkiv udstiller billeder fra Frederikshavn under besættelsen.



Bangsbo Museum & Arkiv



Bangsbo Fort



Frederikshavn
Kommunes Biblioteker